

I foråret 2014 begyndte vi at gøre en lille del af vores bede klar til urtehave. Sara tog børnene med ud med spader og skovle for at fjerne ukrudt og det øverste lag jord. Efter en tur i XL-byg efter jord, blev 5 store poser fordelt i bedet – også med arbejdskraft fra ungerne. Tina havde frø med til gulerødder, ærter og radiser som blev sået, og senere satte vi små planter ud af: majs, bønner, solsikker, squash samt et par krydderurter.

De næste par uger blev der vandet og holdt øje, men uge 29 og 30 hvor institutionen var lukket, fik det lov at passe sig selv. det ville nok have været godt med lidt vand i denne tørre periode, men da ungerne kom tilbage i uge 31 kunne der plukkes lidt ærter, og der blev høstet squash, som endte i både brød og chili con carne. Majsene lader stadig vente på sig, men vi krydser fingre for et par kolber.

Solsikkerne står høje og flotte og lyser op, og æbletræerne bugner af flotte røde æbler. Disse bliver både "stjålet" i løbet af dagen på legepladsen, eller høstet og brugt til frokosten. Blomsterne på det store blommetræ er blevet brugt til blommekompot og hyggespisning.

I år er kun et af de fire bede blevet brugt, men vi regner med at tage flere i brug de næste sæsoner, fx er kartofler, blandede sommerblomster og flere grøntsager på ønskelisten! Det er hyggeligt at følge med i hvordan den brune jord bliver overtaget af grønne planter – og vi får ofte en snak om hvordan man er nødt til at lade tingene sidde på planten for at de kan vokse sig store nok til at blive spist. Det kan være svært for små nysgerrige børnehænder at lade de spændende ting være, men det er gået fint☺





