

Vikardagplejer Gitte Christiansen

Jeg hedder Gitte, er født i 1964. Jeg har været dagplejer siden 1989, fra 1996 har jeg været fast vikardagplejer.



Jeg er gift med Torben og sammen har vi to drenge, som begge er flyttet hjemmefra. Vi bor i et dejligt hus på Tornskadevej, hvor der er god plads til børnene både indenfor og ude i haven. Vi er meget i haven, når vejret tillader det. Vi har ingen husdyr og vores hjem er røgfrit.



Jeg er morgentelefonpasser. Dette betyder, at det er til mig jeres dagplejer skal sygemelde sig, og derefter mig der kontakter jer, for at vi kan finde en anden pasning til jeres barn. Jeg er primært tilknyttet dagplejerne fra legestuehuset Bamsebo.



Jeg besøger ofte legestuen og tilpasser besøgene efter hvilke gruppe jeg har børn fra. Jeg deltager som regel i de fællesarrangementer der er i grupperne, jeres barn ser mig derfor jævnligt.

I min hverdag med børnene er det vigtigt for mig at have en god kontakt med det enkelte barn, jeg kender jo typisk barnet fra legestuen og når vi mødes på områdets legepladser og jeg ved derfor hvilke særlige behov og interesser barnet har.

Jeg læser dagligt bøger for og med børnene, idet jeg oplever at det giver et dejligt fællesskab børnene i mellem, også selv om de ikke kommer fra samme dagplejer.

Jeg laver gerne kreative ting sammen med børnene, f.eks. tegner og maler vi, laver perlekæder, klipper og klister med ting vi har fundet i naturen. Vi bruger meget Botanisk Have, væksthuset og områdets grønne pladser.

Min hverdag vil typisk være, at jeg serverer morgenmad til kl. 8 og kl. 9 går vi ud på legepladsen, ud i naturen eller måske bare ud og trampe i vandpytter. Her har vi som regel noget hjemmebagt brød og frugt med. Omkring kl. 11 er vi klar til frokost, her serverer jeg rugbrød med forskelligt pålæg, måske lidt lunt til og altid forskelligt grønt til. Vi spiser meget fisk, for det spiser de flest børn med stor glæde. Vi drikker mælk til frokost og vand til dagens øvrige måltider. Til eftermiddags mad får vi brød og årstidens frugt.



Jeg har barnevogne, dyner og sengetøj til alle børn, I skal kun selv medbringe skiftetøj, regntøj og gummistøvler og meget gerne med navn i. Derudover bleer, og evt. sut og sovedyr til middagsluren.